

# ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ



*Επιμέλεια κειμένου, επιλογή και επεξεργασία εικόνων:  
Βασιλική Χουρσίδου*

**Πήρα ένα **A** και το 'κανα Αστέρι.  
Σαν τ' αστέρι εκείνο  
που οδήγησε τους Μάγους μια φορά,  
στον Χριστό, στις Παναγιές την Άγια Φάτνη  
και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.**



**Χρωμάτισε το Αστέρι.**



Με το **Β** έγγραψα Βηθλεέμ.

Μακριά απ' τα σπίτια σου Βηθλεέμ

κοντά στους ταπεινούς ποιμένες

ήρθε να γεννηθεί ο Λυτρωτής.

Άγγελοι ψάλλουν με φωνές χαριτωμένες.



Χρωμάτισε τη Βηθλεέμ.



**Και με το Γ τη Γέννηση του Κυρίου.**

**Γεννήθηκε φτωχός και ταπεινός  
του κόσμου ο Βασιλιάς, φτωχό μωράκι,  
ανάμεσα στους πιο φτωχούς της γης.**

**Μες στο χιονιά, ευωδιαστό κρινάκι.**



**Χρωμάτισε τη Γέννηση του Χριστού.**



**Στο Δ βρήκα τα Δώρα που του χάρισαν.  
Δώρα του φέρνουν οι φτωχοί βοσκοί  
δώρα φτωχά απ' της καρδιάς τους την αγάπη.  
Λιβάνι, σμύρνα και χρυσό στα πόδια Του  
ευλαβικά αφήσαν οι τρεις Μάγοι.**



**Χρωμάτισε τα Δώρα.**



και στο Ε την Ελπίδα που μας έφερε στη Γη.  
Ελπίδα για ζωή γεμάτη αγάπη,  
μακριά από κακίες και πάθη,  
μακριά απ' της αγνωσίας το σκοτάδι.  
Ειρήνη και χαρά φέρνει στη Γη.

Με το Ζ θυμήθηκα τα ζώα που Τον ζέσταναν.  
Τα ζώα, με το χνώτο τους ζεστό  
του ζέσταναν τα τρυφερά χεράκια.  
Μες στο παχνί τους, Θεϊκό Μωρό  
και γύρω του τα άκακα αρνάκια.

Χρωμάτισε τα Ζώα.



**Και με το Η, τον Ηρώδη τον σκληρό βασιλιά.  
Πώς να ξεχάσω εκείνον τον σκληρό  
Ηρώδη που μια μέρα  
διέταξε να σκοτώσουν τα μωρά της Βηθλεέμ  
απ' άκρη σ' άκρη πέρα ως πέρα;**



**Χρωμάτισε τον βασιλιά Ηρώδη.**



**Με το Θ είπα, Θεέ μου!  
Γιός του Θεού γεννήθηκε στη Γη  
κι ας βασιλέψει στις καρδιές μας η γαλήνη!  
Ας κλείσουν των πολέμων οι πληγές!  
Στην πονεμένη μας τη Γη, ας έρθει η ειρήνη.**

**Και με το Ι ψιθύρισα Ιωσήφ.  
Ο δίκαιος Ιωσήφ μ' αγάπη, προσευχή  
προστάτευσε την Παναγιά, το Θείο το μωράκι.  
Φώτιση ας δίνει στους καλούς μας τους γονείς  
στοργή να δίνουν στο δικό τους το παιδάκι.**



**Χρωμάτισε τον Ιωσήφ.**





**Το Κ μου έφερε στο νου την καλοσύνη.  
Κύριε, κάνε η καλοσύνη σου  
μέσα μας πάντοτε να βασιλεύει!  
Εχθρό, κανέναν να μην νιώσουμε ποτέ  
κι η πιο σκληρή καρδιά, ας ημερεύει!**

**και το Λ το Λιβάνι και το Λυτρωμό.  
Λιβάνι, σμύρνα και χρυσό  
οι τρεις στο Λυτρωτή προσφέρουν.  
Λαμπάδες Του ανάβουν οι πιστοί  
γιατί είν' ο Παντοδύναμος όλοι το ξέρουν!**

**Μέσα στο Μ είδα τους Μάγους.  
Μέσα στην κρύα τη νυχτιά  
οι Μάγοι σκύβουν ταπεινά και προσκυνούνε.  
Χίλια αγγελούδια στ' αστεριού το φως  
ψάλλουν γλυκά και το Μεσσία ανυμνούνε.**



**Χρωμάτισε τους 3 Μάγους.**



και στο Ν την Άγια Νύχτα.  
Να 'μουν ένα βοσκόπουλο μικρό  
στη Φάτνη σου κοντά τη νύχτα εκείνη!  
Τη Θεία σου μορφή να έβλεπα,  
να άκουγα το «επί γης ειρήνη»!

Το Ξ στόλισε την Ξαστεριά.  
Ξέρεις μικρέ Χριστέ, πόσο αγαπώ  
τον άρρωστο φτωχό, και πονεμένο.  
Κάνε να ξαστερώσουν οι ψυχές  
να αγκαλιάσουν κάθε πικραμένο!

και με το Ο γιόρτασε η Οικουμένη.  
Ολόκληρη η πλάση ξαγρυπνά  
τη νύχτα που γεννιέσαι Βασιλιά μου!  
Το Σύμπαν προσκυνά το Θείο Βρέφος.  
Φέρνει ειρήνη και αγάπη και χαρά  
διώχνει κακίες, πάθη, κάθε νέφος.

Το Π με γονάτισε μπροστά στην Παναγιά.  
Πιάσε με απ' το χέρι Παναγιά,  
φέρε τα βήματά μου ως το παιδί Σου!  
Άσε να αγκαλιάσω το Μωρό  
κράτα με εκεί κοντά, πάντα μαζί Σου!

Χρωμάτισε την Παναγιά.



**Το Ρ μου θύμισε τον Ραββί, το Δάσκαλο.  
Ρώτησα τους βοσκούς: -Γιατί ο Θεός μας  
οδήγησε ως τον Ραββί αυτούς;  
Κι εσένα μου 'παν θα οδηγήσει άμα σκύψεις.  
Θα σ' ανυψώσει ως τους ουρανούς.**

**Μ' ένα μεγάλο Σ ζωγράφισα το Σπήλαιο.  
Στέκομαι στη Σπηλιά να προσκυνήσω.  
Λυγούν τα γόνατα σε προσευχή:  
Υγεία, υπομονή και καλοσύνη  
δώσ' τους γονείς μου κάνω την ευχή.**



**Χρωμάτισε το Σπήλαιο.**



**Μ' ένα χαρούμενο Τ τραγούδησα τραγούδια.  
Τόσα τραγούδια μ' έμαθε η δασκάλα!  
Δε σταματώ, πρωί και βράδυ τραγουδώ.  
Κράτα με Θεέ μου στη θερμή αγκαλιά σου  
κι αξίωσέ με κάποια μέρα να Σε δω!**

**Το Υ ήταν για τους Ύμνους.  
Ύμνους, ψαλμούς γλυκόφωνα αγγελούδια  
σου ψάλλουνε στον ουρανό ψηλά.  
Σου τραγουδούνε κι οι γλυκιές φωνές μας  
χαράς τραγούδια, ντο, σι, φα, μι, λα!**



**Χρωμάτισε τις νότες.**



**και το Φ για Φως που φώτισε την πλάση.  
Φώτισε τις καρδούλες μας Χριστούλη  
στης γνώσης σου το φως ν' ανοίξει ο νους.  
Της δόξης τ' άγιο φως ας ξαναστράψει  
πάνω από θάλασσες, στεριές και ουραμούς.**

**Ένα Χ είπε: Χριστέ μου!  
Χάριζε στην Ελλάδα μας  
των Χριστουγέννων πάντα τη χαρά.**

**Οι άγγελοι έψελναν με το Ψ ψαλμούς.  
Ψάχνω να βρω λογάκια να σου ψάλω.  
Δε βρίσκω λέξεις! μα παρακαλώ.  
Έλα να θρονιαστείς μες στην καρδιά μου!  
Χάρισε Εσύ σ' αυτήν κάθε καλό.**



**Χρωμάτισε τους αγγέλους που ψάλλουν Ψαλμούς.**





*και το Ωσαννά, που αρχίζει από Ω.  
Ω! Πόσο θα 'θελα, Χριστέ, με τ' αγγελούδια  
να έψαλλα κι εγώ το «Ωσαννά»!  
Να σ' έκανα αφέντη της ζωής μου,  
και να μην έφευγες ποτέ ξανά.*

**ΚΑΛΑ**

**ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ**

